

Haar oude hart was moegeleefd  
van jarenlange zorgen,  
voor eeuwig mag zij rusten gaan,  
geheel in God geborgen.



Bid voor de zielernst van  
MEVROUW

## Marie, Irma COPPENS

weduwe van de Heer

**Henri De Geyster**

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 15 oktober 1880  
en godvruchtig overleden in Rusthuis Najaarszoon  
te Brakel op 10 mei 1981.

voorzien van het H. Sakrament der zieken  
en de pauselijke Zegen in het stervensuur.

Lid van de Kristelijke Bond Gepensioneerden  
St.-Maria-Oudenhove.

1880 / 1980 en 6 maanden - „Welk lang leven” :  
zeggen WIJ.

En nochtans, zij heeft ervaren dat het leven kort en  
vergankelijk is en dat geld en goed tot niets dienen,  
tenzij wanneer ons aardse leven, naar het voorbeeld  
van Jezus, in dienst staat van God en van de mensen  
rondom ons, in dienst en in voorbereiding van een  
gelukkig, eeuwig leven bij God.

Uitgeput van krachten, is zij stil heengegaan.  
„Heengegaan” zeggen wij, niet „stopgezet” zoals  
humanisten dat menen, maar wel heengegaan naar  
Gods eeuwige heerlijkheid. Dat is ons geloof in  
Christus „blijde boodschap” : daarom noemen wij  
ons „gelovigen”.

Vertroeteld en verzorgd bracht zij haar laatste  
levensjaren door bij de eerwaarde zusters en ver-  
pleegsters van het rusthuis Najaarszoon : Irma zegt  
u allen daarvoor dank en zal bij de Heer uw voor-  
spreekster zijn.

Gij allen, familie en vrienden, die dit gedenkprentje  
ontvangt en die naar mijn begrafenisdienst gekomen  
zijt, bidt in deze H. Mis voor mijn zielernst en laat  
ook deze smeekbede tot God opstijgen :

„God, wiens barmhartigheid oneindig is, aanvaard  
goedgunstig onze gebeden voor Irma, die ook fouten  
en zondigheden had, zoals ieder van ons. Geef door  
de verdiensten van Jezus' lijden, sterven en verrijzen  
dat zij vergiffenis verkrijge, want Gij hebt haar  
geroepen tot het gelovig belijden van uw Naam”.

Aan de eerwaarde zusters en verpleegsters en aan  
allen in het rusthuis die goed voor mij waren, mijn  
innigste dank ; gij die als engelen van goedheid en  
geduld steeds aan mijn ziekbed of rolstoel hebt  
gestaan.

Moeder Maria, onze lieve Vrouw ten hemel opge-  
nomen, patrones van mijn parochiekerk, spreek voor  
mij ten beste bij uw goddelijke Zoon, Jezus Christus.

De families COPPENS en DE GEYTER  
danken U voor de blijken van deelneming.

---

Druk. L. De Ruyver - Brakel