

"Ik geloof in het eeuwig leven".



VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

ODA COPPENS

weduwe van de Heer

PAUL VAN DER DONCKT

geboren te Sint-Maria-Oudenhove  
op 21 juli 1892

en godvruchtig overleden te Zottegem  
op 9 september 1972,  
gesterkt door de HH. Sakramenten  
der zieken.

—

"Heer, gedenk onze dierbare moeder  
die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt.  
Bewaar haar in Uw en onze liefde.  
Met uw Zoon verbonden door het doopsel,  
is zij met Hem gestorven.  
Geef dat zij mede mag vrijzjen met Hem,  
als Hij de doden opricht  
en weer tot leven wekt  
en elke mens de trekken geeft  
van zijn nieuwe heerlijkheid."

Dierbare kinderen en kleinkinderen, het  
aardse afscheid van vader heeft mij diep  
geschokt, moeilijk heb ik er mij kunnen  
overheen zetten, maar gij hebt mij opge-  
nomen in uw liefde en mij met warme zorg  
omringd. Dank voor deze liefde en zorg.

H. Hart van Jezus, op U stelde ik mijn  
vertrouwen.

---

MELCKEBEKE ZOTTEGEM

Voor Uw rouwbetuiging danken:

Doctor juris en Mevrouw Paul Delannoo-Van Der Donckt en zoon,

De Heer en Mevrouw Floris Van Der Donckt-Van Melckebeke en kinderen,

Doctor juris en Mevrouw Firmin De Wolf-Van Der Donckt en kinderen,

De families Coppens, Liedts, Van Der Donckt en Van Der Linden.