

Gy allen, die my hebt lief gehad in myn leven, gedenkt myner in uwe gebeden.

Bid voor de ziel van Mynheer



Oscar Coppens, echtgenoot van Rosalie De Temmerman, geboren te Elst, Belgie, 21 Augustus 1878, en godvruchtig in den Heer ontslapen te Swan Lake, Manitoba, Canada, 11 Mei 1959, na voorzien te zyn van de laatste heilige sacramenten der stervenden.



Gelukzalig de eenvoudigen, want zy zullen overvloedige vrede bezitten.

God heeft in zyn oneindige wysheid een diep gelovig en goed man tot zich geroepen.

Als een voorbeeldig Christen heeft hy 11 lange jaren de verlamming van zyn lichaam geduldig gedragen.

Nooit verbitterd, maar altyd opgeruimd heeft hy God's wil in zyn leven erkent en geheel aanvaard.

Groot was zyn geloof, dit geloof was zyn grootste sterkte in zyn leven, zo streed hy

de goede stryd en mag hy nu het eeuwig loon genieten.

Dierbare echtgenote en kinderen: God lone het U voor al de vele goede zorgen, die gy aan my hebt besteed.

Leert echter van myn leven: Dat de Heer geeft, maar ook het recht heeft om te nemen; houdt altyd voor ogen dat alles in dit aardsche leven slechts tydelyk en vergankelyk is en dat ons leven's doel bestaat in het kennen, beminnen en dienen van God onzen Schepper en Zaligmaker.

Alleen hierin zult gy slechts het ware geluk vinden, zoals ik weet uit ervaring.

Bidt voor my, zoals ik voor U zal bidden by God's Troon.

Laat ons bidden: Neig, Heer, uw oor naar onze gebeden, waarmee wy nederig uw erbarming afsmeaken om de ziel van uw dienaar Oscar, die Gy uit deze wereld hebt doen heengaan, breng hem in Uw Ryk van vrede en licht en doe hem deelgenoot zyn van Uw heiligen. Door Christus onzen Heer. Amen.

Mevrouw Rosalie Coppens- De Temmerman.

Den Heer en Mevrouw Joseph Coppens-  
Brizard  
en kinderen.

De familie Coppens- De Temmerman.

Bedanken voor uw blyken van  
genegenheid en deelneming.