



TOT VROOM AANDENKEN VAN

Mijnheer

Renatus-Achille COPPENS

Echtgenoot van Mevrouw

Elisabeth-Maria VAN DER ELST

Lid van verscheidene godvruchtige Genootschappen
en van de K. W. B.

geboren te Ternat, op 18 oktober 1903
en schiekelijk overleden te Schepdaal,
op 14 september 1969,
voorzien van het Sacrament der zieken.

Het droevig nieuws viel als een onverwachte donderslag! Iedereen die het hoorde, stond erbij verslagen. Wat kan de dood toch onvoorziend toeslaan!

Hij was niet alleen een goed en gediensstige man, maar hij was dat juist omdat hij een overtuigd kristen was. Hij liep met zijn geloof niet te koop, maar hij beleefde het eenvoudig en echt. Zijn inzet voor de anderen was er één uit kristen naastenliefde.

Geliefde Echtgenote, Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten, het is voor u wellicht een harde slag, maar bij elke dood gaat het leven weer dadelijk gewoon door, voor u die achterblijft op aarde, en voor mij ook, maar voor mij is Gods belofte in vervulling gegaan. Christus' voorspelling « Hemel en aarde zullen voorbijgaan, mijn woorden niet » is voor mij waarheid geworden, en zijn woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Dat weze u een blijde troost en hoopvolle verwachting. Eens zullen wij voor altijd bij de Heer zijn.

De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de teraardebestelling, had plaats in de parochiekerk van St-Mart.-Bodegem, op donderdag 18 september, te 10 uur.

De families COPPENS,
VAN DER ELST,
MAES
en D'HAUWER,

ten zeerste getroffen door de
blijken van innige deelneming
danken U oprecht.

St-M.-Bodegem, Fr. Schoukens, koster Ondern. begraf.