

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.

†

Bid voor de ziel van

DE HEER

RENE COPPENS

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE TEMMERMAN

geboren te Michelbeke de 9 oktober 1909 en
vroom in de Heer ontslapen in de St.-Francis-
cuskliniek te Oprakel de 7 september 1979,
gesterkt door de HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de bond der gepensioneerden.
Oudstrijder 1940-1945.

Met René is een parel van een mens van ons
heengegaan!

Allen die hem kenden spreken in superlatieve
termen over zijn hoedanigheden.

Een eenvoudig en oprecht geloof tooide zijn
ziel. Gedienschtigheid en ernstige plichtsbetrach-
ting kenmerkten zijn leven. Voor zijn mede-
mensen en allen die hij benaderde was hij
vol genegenheid en begrip; hij droeg hen
steeds een gouden hart toe. In grenzeloze toe-
wijding wist hij zich zelf te vergeten om enkel
te leven voor zijn gezin. Vrouw en kroost ge-
lukkig maken was zijn grootste vreugde en
niets was hem daarvoor te lastig of te zwaar.
De tegenheden van het leven, hard werk in de
koolmijn en krijgsgevangenschap heeft hij
rustig aangenomen en geduldig gedragen.

De Heer heeft hem ook deelgenoot gemaakt
van zijn eigen lijden, hem gelouterd door een
langdurige en pijnlijke ziekte, maar ook heeft
Hij hem gesteund om dat kruis heldhaftig te
dragen. Op zijn sterfbed werd hij getroost en
gesterkt door de HH. Sakramenten. Werkelijk
Gods engelenkoor werd met een parel verrijkt.
Lieve echtgenote en dierbare zoon, God die ons
nooit verlaat zal nu ook uw troost en steun
zijn. Mijn heengaan breekt onze liefdebanden
niet. Hebt dank voor uw liefde en genegen-
heid, vaarwel en tot weerziens in het Vader-
huis.

Jezus barmhartigheid.

Mevrouw René COPPENS-DE TEMMERMAN,

De Heer Ghislain COPPENS,

De families COPPENS, ROMAN, DE TEMMER-
MAN, VAN CAUWENBERGE en DE
VLEESCHOUWER,

danken U oprecht voor de bliken van
genegenheid en gebeden.

uitg. thomas marcel, michelbeke
typo-offset de riemaecker, nukerke