



Gedenk in uw offer en uw vroomheid
de zaligheid
van de Heer

RENE COPPENS

echtgenoot van Mevrouw

LUCIENNE VAN CAUWENBERGE

geboren te Overboelare de 24 maart 1921 en er
tot de Heer teruggeroepen de 12 november 1965.
Gezalfd met het h. Oliesel.

Lid van de bond van het H. Hart
en andere geestelijke genootschappen.

O Heer, was mij geheel van al mijn ongerechtig-
heden, en witter als sneeuw zal ik worden.

Gods barmhartigheid is oneindig, en ook daar
waar het leed u treft blijft zijn zalvende hand over
ons waken.

Zalig de man die God's wil aanvaarden kan en zich
steeds weet te schikken naar zijn raadsbesluit. In
nederige dienende liefde wordt de mens het grootst.

Dat is onze duurzame geweest in heel zijn leven.
Bescheiden en oprecht, edel van hart en moedig van
wil. Onverwachts werd hij voor de troon van de
Allerhoogste geroepen, doch niet onvoorbereid zal
hij het offer van zijn leven mogen aanbieden.

Dierbare echtgenote en kinderen, gij waart mij
het schoonste bezit hier op aarde, doch ook van bij
de Heer zal ik u volgen met fierheid over al het
goede dat gij zult doen.

Blijf steeds steunen op de Heer, in al uw beproe-
vingen, in gans uw levenswandel. Wij blijven niet
achter als wezen doch een Helper en een Trooster is
ons gegeven om ons bij te staan in dit tranendal.
Weest moedig in afwachting van ons weerziens in de
heerlijkheid van de Vader.



De familiën

COPPENS,
VAN CAUWENBERGE,
VAN DE PONSELE,
PREMEREUR,

danken zeer hartelijk voor
uw christelijke deelneming.

Drukk. De Vos, koster, Overboelare