

†

Door dit vroom aandenken vragen wij  
een gebed voor de zielerust van

DE HEER

**René C O P P E N S**

echtgenoot van Mevrouw

**Clothilde DE WOLF**

geboren te Nederbrakel op 19 novem-  
ber 1885 en er godvruchtig overleden  
op 23 april 1968, voorzien van de HH.  
Sakramenten der zieken en de Pause-  
lijke Zegen.

Groot invalied 1914-1918

Ridder in de Orde van Leopold II met  
palmen — Vuurkruiser.

—

Ik ben de verrijzenis en het leven.  
Wie in Mij gelooft, zal leven ook al is  
hij gestorven, en ieder die leeft in ge-  
loof aan Mij, zal in eeuwigheid niet  
sterven. (Woord van de Heer)

Aan uw gelovigen, Heer, wordt het  
leven niet ontnomen, maar het wordt  
in een beter veranderd; terwijl hun  
aardse woning in puin vervalt wordt  
hun in de hemel een eeuwige verblijf-  
plaats voorbereid. (Mis van de overle-  
denen).

Wij troosten ons met de gedachte  
dat de Heer, die trouw zijn beloften  
vervult, aan onze dierbare overledene  
reeds de beloning heeft geschonken  
welke hij beloofd heeft aan degene die  
aan Hem geloven en Hem oprecht be-  
minnen.

Ons vader heeft een hard leven ge-  
kend, arbeid, oorlog, ellende, maar toch  
werd hij hierbij gezalfd door de lief-  
de van zijn echtgenote en door de aan-  
hankelijkheid van zijn kinderen; hij  
heeft troost en goedheid ondervonden  
in dit aardse tranendal, maar nu zal  
hij de volle vreugde genieten bij God  
in de hemel.

Ons vroom gebed bevele zijn ziel aan  
bij de Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families Coppens, Gosseye, De Wolf  
en Herregods,

danken U hartelijk voor uw gebeden en  
blijken van deelneming in hun rouw.

Druk. J. De Vleeschouwer Neerstr. 41 Nederbrakel