

"Ik ben de verrijzenis en het leven".

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Richard COPPENS

weduwnaar van Germaine POLLEZ

geboren te Michelbeke op 18 november 1907
en godvruchtig overleden in Home "t Neerhof"
te Brakel op 16 maart 1994,
voorzien van de HH.Sakramenten der zieken.

Na een pijnlijke ziekte kwam een einde aan het leven van een eenvoudige en tevreden man. Richard was een echte volksvriend en daarom door iedereen graag gezien.

Samen met zijn overleden echtgenote Germaine gaf hij in vreugde en pijn zijn beste krachten aan de uitbouw van een schoon gezin.

De liefdevolle nabijheid van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ging hem ter harte. Hij verbleef graag in hun gezelschap. Maar hij was ook begaan met hun dagelijkse kleine en grote zorgen en deelde in hun geluk en vreugde.

Een leven van hard en zwaar werken sierde zijn leven, onder andere als bouwvakker en seizoenarbeider in Frankrijk.

Nooit waren zijn handen rusteloos maar steeds bezig voor anderen. Richard kon heerlijk genieten

van de prachtige momenten die hij met vrienden doorbracht bij het kaartspel. Hij had ook interesse voor het sportgebeuren.

De laatste maanden heeft Richard veel geleden en met een uitzonderlijk geduld heeft hij zijn zwaar lijden gedragen. Zonder een woord van afscheid te kunnen nemen, maar met de tranen in de ogen is hij van ons heengegaan. Zijn dood werd voor hem een echte bevrijding en verlossing uit zijn lijden. Het was zijn uitdrukkelijke wens om in 't Neerhof te mogen sterven.

Liefste kinderen en familie, ik dank u voor uw tedere en liefdevolle nabijheid en wees een steun en kracht voor elkaar.

Aan allen, vrienden, bewoners en personeel van het home 't Neerhof te Elst, die voor mij een steun en troost geweest zijn, mijn oprechte dank.

Vader uw heengaan doet ons pijn. Wij danken u om wat gij voor ons zijt geweest, om uw genegenheid en uw inzet voor ons.

Dank u, Heer, voor deze lieve vader, grootvader en overgrootvader. Wees Gij zijn thuis, nu wij uitkijken naar Pasen. Laat hem van bij U, voor ons allen blijven zorgen, nu hij weer bij moeder is. Neem hem op, Heer, in uw liefde en dat hij bij U en moeder het geluk mag vinden zonder einde.

De families:

COPPENS, POLLEZ, ROMAN, VAN TIENPONT,
danken U voor de blikken van medeleven en gebed.

Namis: op maandag 11 april 1994 om 19.30 uur.

ROUWL.&DRUKW.B.V.B.A.RAOUL,9660 BRAKEL