

Goedheid maakt beminnelijk. (H. Bern.)

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

ROSALIE COPPENS

weduwe van Miinheer
EUGEEN DE SCHRIJVER

geboren te Nederbrakel, de 18 Mei 1872, en er godvruchtig in de Heer ontslapen, de 24 December 1953.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke zegen " In Articulo Mortis ...

Moeder van de Derde Orde, lid van de Bond van het H. Hart en vele andere godsdienstige verenigingen.

Zij kende op aard geen groter vreugd dan kindren leiden naar de deugd, en, elk tot raad en daad bereid, te helpen met ootmoedigheid.

De ware liefde Gods geleerd, die alles steeds ten beste keert, zo kende zij geen nijd of haat, en raapte goed zelfs uit het kwaad. (G.G.)

Ze was als een koningin te midden van haar kinderen en kleinkinderen. Wij danken God omdat Hij ons zulk een moeder gaf, en ze ons zo lang liet behouden.

Zij was onze moeder door haar geloof en gebed, door haar zorgzame bedrijvigheid, door haar geachte opgewektheid, door haar oprechte eenvoud en blijde ernst.

Deze waardige moeder bezat de hoge en zeldzame kunst, kinderen op te voeden. Echte opvoedster, drukte zij in het gemoed van haar kinderen, haar stempel van goedheid, werkzaamheid en deugd. Daardoor was zij een sieraad van het familiaal leven en van de Kerk; een toonbeeld voor ieder huisgezin.

Deze edele en hoogstaande vrouw had een diepe godsdienstzin, een ontwikkeld inwendig leven, een innige omgang met God en Maria. Ook dagelijks ging ze op naar het Huis des Heren om er zich te sterken met het levend Brood waarin zij de kracht vond in alle moeilijkheden. De beproevingen kwamen ook talrijk en zwaar, maar de storm lukte er niet in haar sereniteit te storen.

En toen haar arm lichaam, gekruisigd door de ziekte, in stichtende gevoelens, de laatste adem uitblies, zweefde haar ziel, eindelijk verlost, geheel rein naar God omhoog.

Bemide kinderen en kleinkinderen, dierbare zusters, bloedverwanten en vrienden, ik dank God, omdat Hij mij met zijn genade en troost geholpen heeft om mijn zware taak te volbrengen. Ik dank U allen omdat gij met eerbiedige genegenheid, mij geholpen en bijgestaan hebt in mijn krankheid. Onderhoudt het schone christelijk gebruik, uw Rozenkrans samen te bidden, iedere avond, voor uw dierbare overledenen. Zo zal ik altijd in uw midden tegenwoordig blijven. Mijn zoon priester, gedenk mij steeds aan het altaar des Heren. Met vader en uw zusters zal ik U allen verwachten in de Hemel.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste. Amen. (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën DE SCHRIJVER, COPPENS,
DE CROO en FAINGNAERT.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel.