

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEJUFFROUW

Zoë COPPENS

dochter van wijlen
Victor COPPENS en LIEDTS Rosalie,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 3 juni 1903
en godvruchtig overleden in het Burgerlijk
Ziekenhuis te Ronse op 18 maart 1987,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Zij was lid van de Bond der Gepensioneerden.

In de vasten, de voorbereidingstijd van Jezus' lijden, kruisdood en verrijzenis, worden wij iedere dag herinnerd aan het aardse, vergankelijk van ons leven en aan onze eindbestemming bij God.

« God,
terwijl wij nog op aarde zijn,
stelt Gij de hemel reeds in ons bereik
door deze veertigdagentijd
waarin Gij ons wilt bekeren
en genezen van zonden.
Wees onze leidman in dit leven
en breng ons naar het LICHT

van Uw aanwezigheid,
door en met Christus, onze Heer. »

Na veel zorgen en werken voor broer en zusters : was Zoë steeds de tevredene : dienstbaar zijn voor haar huisgenoten ; altijd was zij de eerste en de laatste in haar liefdevolle dienstbaarheid. Zo bereikte ze een schone, oude dag, waar ze nog de hulp kon zijn voor haar zuster. Tot plots een val haar in de kliniek bracht. Daar heeft ze na acht weken geduldig gedragen lijden haar levenstaak beëindigd.

De dierbare overledene wil, langs dit gebedsprentje, haar zuster en al diegene die onbaatzuchtig, liefdevol goed zijn geweest, danken en vragen om te bidden voor haar zielerust en al haar overleden familieleden.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn
vertrouwen.

De families
COPPENS en LIEDTS
danken U.

Namis : zondag 12 april 1987 om 8.30 uur.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Begravenissen Van Asbroeck en zn, S.-M.-O.