

Wie God vreest, moet de dood niet vrezen, want
zij zal hem een bron van geluk zijn.

† Bid voor de zielerust van

MIJNHEER

Frans COPPIETERS

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

LEONTINE VAN DER CRUYSEN

Geboren te Schoonaarde, de 6 Januari 1897 en
godvruchtig overleden te Wichelen, de 14 Maart 1962

Gesterkt door de laatste troostmiddelen onzer Moeder
de H. Kerk en van de Pauselijke Zegen.

Lid van het Genootschap der H. Barbara.

O Heer, gij hebt ons harde dingen doen ondervinden, Gij gaaft ons een bittere kelk van lijden te drinken, doch getroost en gesterkt door deze woorden van uw apostel: «de Heer beproeft degenen die Hij bemint», zeggen wij: «de Naam des Heren zij gezegend».

De beker des lijdens heb ik tot de bodem geledigd, de wrede ziekte die mij lange jaren heeft ondermijnd, roept mij nu onverbidlijk ten grave. O God, ik zegen uwe hand die mij slaat, omdat uwe eeuwigheid, ontogankelijk voor de boze, op mij lacht.

Hij was een liefdevolle, werkzame en zorgvuldige echtgenoot en leefde als goede christen. Hij schikte zich steeds naar de Wil des Heren, vooral in tijden van zware beproeving.

Duurbare echtgenote en kinderen, al te vroeg moet ik van u scheiden, zo gaarne ware ik nog enige jaren in uw midden gebleven, doch de wegen van de goede God zijn ondoorgrondbaar voor ons en wij weten dat Hij voor ons altijd alles ten beste schikt. Blijft mij immer indachtig in uwe gebeden.



Mw Leontine Van Der Cruysen ;
Mr en Mw Jozef Coppieters-De Clerck en kinderen
Frans, Godelieve en Alfons ;
Mr en Mw Alfons Coppieters-Segers en kind Leona ;

De familien COPPIETERS, VAN DER CRUYSEN, VAN
DEN ABEELE, DAELMAN,

danken U voor de blijken van genegenheid en
christelijke deelneming hun betoond bij het af-
sterven van hun beminde echtgenoot, vader,
schoonvader, grootvader, broeder, schoonbroe-
der, oom en kozijn

MIJNHEER

FRANS COPPIETERS

Drukkerij DE NIL, Wichelen