

Geloofd zij Jezus-Kristus.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
de Heer

ALBERT COPPIN

echtgenoot van Mevrouw

Mariette VAN LANGENHOVE

geboren te Mere, op 27 januari 1919 en over-
leden te Herdersem, op 7 maart 1968.

Ik moet sterven maar ik weet niet waar !
Ik moet sterven maar ik weet niet hoe !
Ik moet sterven maar ik weet niet wanneer !
Meer dan vroeger is de dood heden ten dage « on-
verwachte gast ». Het woord van Jezus is zeer actue-
eel : « wees bereid, want Ik kom als een dief in de
nacht ». De onzekerheid van « de weg » verhoogt
de onzekerheid van « het leven ».

Onze dierbare overledene is voor zijn geliefd gezin
een tragisch voorbeeld van de onzekerheid van het
leven.

Waar ze, zoals iedere dag, echtgenoot en vader
verwachten, kwam de droevige tijding dat vader
« naar de eeuwige overkant was heengegaan ».

Bemide echtgenote, ik weet wat een scherpe
pijnlijke slag het voor U is; liefde verlangt samen-zijn
en geen scheiding. Alhoewel iedereen aan het huwe-
lijksleven begint met de zekerheid dat de dag van
scheiden eens komt, is het nu toch veel te vroeg.
Onderwerpen wij ons aan de onvermijdelijkheid in
het leven en aan Gods eeuwige raadsbesluiten.

Ik dank U, lieve vrouw, voor al het goede en scho-

ne, het minzame en het liefallige, dat gij mij in ons
huwelijksleven hebt geschonken.

Dank U, lieve kinderen voor uw kinderlijke gene-
genheid en goedheid. Lieve kinderen, bemint uw
moeke meer dan ooit op de eenzame weg die zij in
het leven nog te gaan heeft steunt haar en weet haar
troost en haar trots door uw voorbeeldig gedrag in
het licht van uw eigen toekomst.

Geliefde vrouw en kinderen, schoonouders, broe-
der, zusters, schoonbroeders, schoonzusters, neven,
nichten, bidt allen voor mijn zielrust en leeft in de
hoop op een eeuwig blijvend samen-zijn in de hemel.
Tot weerziens aldaar.

H. Jozef, Patroon der goede dood, bid voor ons.

Mevrouw Albert COPPIN-VAN LANGENHOVE;
zijn echtgenote.

Mejuffrouw Christiane COPPIN;

Mejuffrouw Lylane COPPIN;

zijn kinderen.

Hr en Mw Jozef VAN LANGENHOVE-VAN BIESEN;

zijn schoonouders.

De families COPPIN,
VAN LANGENHOVE,
LIEVENS,
VAN BIESEN,

danken U van harte voor uw troostvol en kriste-
lijk medevoelen.

Begrafenissen ARIJS p. v. b. a. Hoogstraat 17 - Aalst.
Tel. 211.47 — 229.44.

.....
Drukk. F. Baetsen-Sterck Kerksken