

Het uur van de dood is onzeker.



GEDENK IN UW VROOM GEBED DE ZIEL

van Mijnheer

GEORGES CORDEELS

echtgenoot van Mevrouw

MARIE VAN WYMEERSCH

Oud-Strijder 1914-1918

geboren te Strijpen, de 6 juni 1881 en er schielijk
overleden, de 31 januari 1961, gezalfd met het
H. Oliesel "in extremis,,"

Een trouw echtgenoot, een goed man die trouw
zijn plichten kweet en een blijmoedige vriend
voor al wie met hem in betrekking kwam, werd
plots aan de liefde en genegenheid van de zijnen
ontruikt. Eens te meer werd het gezegde bewaar-
heid dat de dood komt als ze niet wordt ver-
wacht.

Gisteren nog zagen we Georges in volle leven
en gezondheid en nu weent alles rond zijn altijd
slappende lichaam met het kruis tussen de verste-
ven vingers als enige hoop op de gelukkige
eeuwigheid.

"Heer, Gij alleen weet hoe diep het plotseling
afscheid van deze geliefde dode ons hart heeft
geraakt. Het is een smart die Gij alleen kunt ver-
zachten. Leg in onze tranen het licht van Uw troost."

Mijn beminde vrouw, de herinnering aan onze
vreugden en zorgen nam ik mee naar de eeuwig-
heid als laatste relikwie van ons leven. Heb dank
voor al het goede dat gij in mijn leven hebt ge-

bracht. Het was onze droom nog enige jaren sa-
men gelukkig te mogen zijn. De mens wikt en
God beschikt. Zoek sterkte en moed bij Hem. Tot
weerziens.

Beminde kinderen en kleinkind, uw oprechte
liefde heeft mij zoveel genoegen bezorgd. God ze-
gene u. Blijft vader gedenken in uw gebeden.

Beste familieleden en vrienden ik reken ook op
uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn
ziel en mijn leven.



Mevrouw

Georges CORDEELS, geboren Marie VAN WY-
MEERSCH, zijn echtgenote

Mijnheer en Mevrouw

Gaston CORDEELS-PORIAU, zijn kinderen

Jongeheer Guy CORDEELS, zijn kleinkind

De families

CORDEELS, VAN WYMEERSCH, ROOS en MEL-
KEBEKE,

DANKEN UED.,

voor de blijken van deelneming in de diepe
rouw die hen heeft getroffen.
