

«Wie goed geleefd heeft, sterft niet slecht!»

H. Augustinus.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

ADELSON CORDIER

Weduwnaar van Alma VELGHE

Geboren te Everbeek, de 13 Juni 1873, en erschielijk overleden, de 10 Mei 1953.

Gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Meer dan 50 jaar orgelist in de parochiale kerk.

Vader ligt daar neergezonken,
zachtjes in de ruste. Zoo 't
gaat met de oude wilgentronken,
die één tochtje ommestoot,
ging het met dien ouden, ouden
vriend van God, die, God-getrouw,
dagelijks kwam gezelschap houden
zijnen vriend in 't kerkgebouw.

Ei! nu ziet men 't al te zelden
één op honderd, onberoerd
door al 't geen de dwazen schelden,
die zijn stappen rechte voert,
tot in 't einde toe; die heden
durft hetgeen hij gisteren dierf;
die, getrouw aan 'toud verleden,
onverslapt als kristen stierf!
Hebbe U God in Zijn genaden,
vrome «Adelson», die, getrouw
u zal geven loon naar daden
in Zijn eeuwig kerkgebouw.

G. Gezelle.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn ziel
en mijn leven!

Jezus, Maria, Jozef, laat mij in Uw gezelschap in
vrede leven!

300 d. afl.



De families CORDIER, VELGHE,
VINCART, ROOS;

danken U voor uw blijken van
christelijke deelneming.