

Heer, uw Wil geschiede en niet de onze!



BID VOOR DE ZIEL VAN

ALPHONSE CORDIER

echtgenoot van CLARISSE ROSIER

geboren te Everbeek, de 13 Juni 1877 en aldaar
overleden de 17 April 1951, voorzien van de HH.
Sacramenten en van den Pauselijken Zegen.

« — 0 — »

Het leven van den mens vervliegt zo snel als de rook in de lucht. Niets kan ons van den dood redden. Zalig zijn zij en wijs die zo leven dat de dood ze nooit verrassen kan. Nav. Chr.

Steeds was hij vrolijk aan het werk totdat hij door zijn kwaal getroffen, alle hoop moest opgeven om de zijnen nog langer bij te staan.

Met volle bewustheid ontving hij de laatste HH. Sacramenten en in volkomen onderwerping aan Gods ondoorgrondelijke raadsbesluiten bracht hij zijn Schepper het offer van zijn leven. Geacht en bemind van de mensen, zijn aandenken zal in zegening blijven.

Teerbeminde Echtgenote, geliefde Kinderen en Kleinkinderen, de Heer roept mij tot Zich. Dat zijn H. Wil geschiede! Hebt dank voor uw standvastige genegenheid en bidt voor mij. Ik zegen u allen en tot wederziens in den Hemel.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 q. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d.

.....
Dr. Vw A. Modde Everbeek.

Zeer gevoelig aan de blijken van christelijke deelname,
ming, betoond bij het afsterven van Mijnheer

ALPHONSE CORDIER

bieden wij U onzen oprechten dank.

De familiën CORDIER en ROSIER