

Dierbaar aandenken aan

**De heer
André CORDIER**

Geboren te Everbeek op 24 juni 1915 en
overleden te Aalst op 28 mei 2000,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

De familie Cordier, Geerts, Matthijs en
Van de Velde danken u voor het
medeleven betoond bij het overlijden van
hun echtgenoot, vader en grootvader.

*De namis zal opgedragen worden in de
dekanale O.L.-Vrouwkerk te Ninove,
op zondag 25 juni 2000 om 17.30 uur.*

Rouwcentrum Galle R. Ninove – Lede – Aalst.

Vanmorgen.

Papa.

Mijn liefste.

Daar vond ik je op lucht te slapen.

Ik boog mijn hoofd en fluisterde in je oor.

Ik vertelde hoe het buiten regende.

over de bloemen en de kindjes

over je vrouw

over je zoon

over liefde en immens

verdriet.

Over jouw God en het paradijs

de sterren en de maan

jouw leven

de familie.

En, snikkend wazig

zag ik hoe een traan

traag uit jouw ooghoek gleed.

Ik kleed mij mooi vandaag

en dek je toe met de zachte warme

aarde

waar jij als kind mee speelde.

Vaarwel liefste

de reis is allicht lang.

Het heelal neemt jou in haar armen.

Vaarwel,

ik kus je teder als een kind.

Tot ziens liefste papa.