

Niemand leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf. Of we leven of sterven, wij behoren de Heer toe.



In deze Eucharistieviering bidden wij om
opneming in het eeuwig Vaderhuis
van de Heer

Clotaire CORDIER

echtgenoot van Mevrouw

Jeanne CABO,

geboren te Everbeek op 14 augustus 1903 en
er godvruchtig overleden op 9 september 1974,
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Lid van de Bond « Derde Leeftijd ».

Een rechtschapen en goed mens heeft ons verlaten. Hij was schoon en groot in zijn werklust, eenvoud en oprechtheid. Hij kende geen omwegen. Zo is zijn leven, gelou- terd door een langdurige ziekte, een ware voorbereiding geweest tot een goede dood.

Dierbare echtgenote, wat gij voor mij tij- dens mijn leven en vooral tijdens mijn sle- pendende ziekte hebt gedaan, is de heerlij- ke bekroning geweest van onze trouw en liefde.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen, innig dankbaar blijf ik U allen genegen. Gij hebt mij zo troostvol verzorgd, gediend en bemind.

H. Jozef, patroon van de parochie, b.v.o.

De families CORDIER, ROSIER, CABO,
D'HAENENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek