



*In stille herinnering aan*

DE HEER

## **Gaston CORDIER**

weduwnaar van Mevrouw Denise Spitaels

geboren te Everbeek  
op 11 november 1904  
en zachtjes overleden in familiekring  
op 10 februari 1997.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De families  
CORDIER - ROSIER  
SPITAELS - VAN CAENEGEM

danken U voor uw blijken van medeleven.

*Het rood aan de einder is avondrood.*

*Hoe moeilijk het neigen  
van een boom oud en naakt.  
Die rilt in zijn stramme twijgen  
als de winterse wind hem kraakt.  
Zo moe van wachtend zwijgen  
in de stille tuin van de tijd.  
Wachtend op zon en groen,  
met lentedroom in de kruin.  
Kampend met de wind.  
Zo'n boom wil zich eerst niet geven,  
maar ... striemend ... wint de wind.*

Dank U lieve kinderen voor alles wat U deed om mijn laatste levensdagen wat draaglijker te maken. Vooral gij, Yvette, die me begeleidde tijdens mijn laatste uren en me koesterde binnen de geborgenheid van de huiselijke sfeer. Dank aan iedereen die me genegen was.

Een herdenkingsmis zal opgedragen worden  
op zaterdag 26 april 1997 om 19 uur.

---

Drukkerij SURDIACOURT Parike-Brakel (055) 42 34 70  
Uitvaartverz. PITERAERENTS (055) 42 34 86 - 42 31 66