

O Maria, gij waartt mijn sterkte in mijn krankheden.
mijn troost in mijn lijden, wees de hoop mijner zaligheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mejuffer

Marie Hortense CORDIER

geboren te Everbeek, den 3 September 1873 en er
overleden den 24 Maart 1946.

Versterkt door de HH' Sakramenten der stervenden



De dagen van den mensch zijn vol smarten en ellenden; vreezen, zorgen, kommernissen en beproevingen vergallen zijn leven, maar voorspoed en tegenslag komen van God; dikwijls beproeft Hij den mensch in dit leven om hem in het andere te sparen.

Onze duurzame overledene werd ook door het lijden bezocht en in haar kwelling heeft zij den Heer aangeroepen en gezegd: Gij zijt mijn God, mijn lot is in uwe handen, dat niet mijn wil maar de uwe geschiede.

Bemide Broeder, schoon-zuster en Bloedverwanten, ik dank U, voor al uwe goedheid en zorgen. Weest mijner voortdurende steeds indachtig in uw gebeden, die de band moet zijn tusschen hen die heengaan en degenen die blijven.

Vaart allen wel en tot wederziens bij den Heer.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j, en 7 q, afl.

R. I. P.

.....
Druk. Depessemier Everbeek.

De familiën CORDIER, en FAIGNAERT,

danken U van harte voor de blijken van kristelijke deelname, hun betoond bij het afsterven van hunne geliefde zuster, tante, groot-tante, nichte en bloedverwante

Juffrouw Marie CORDIER