

Heer, geef hem de eeuwige rust !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

OMER CORDIER

echtgenoot van Mevrouw Alice Verstraeten

geboren te Ronse, de 13 juli 1903 en er godvruchtig overleden, de 24 november 1960, gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

De dood, zegt de Heer, komt als een dief in de nacht; wees dus altijd bereid om ten oordeel te verschijnen... En denk erom : het aardse leven is maar een overgang naar het eeuwig leven...

Mijn duurzame echtgenote, mijn dood betekent voor U een zware slag - maar God is goed en Hij zal U dan ook de sterkte geven om het kruis moedig te dragen. Bid voor mij opdat Hij mij genadig weze. Eens vinden we mekaar terug bij Hem. Mijn zoon, wees de steun en troost van moeder in deze harde dagen. Houd mijn gedachtenis in ere en beveel mij God aan in uw gebed.

Gij allen die mij gekend hebt, bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O. L. Vrouw, hulp der kristenen, bid voor hem.

Mevrouw Omer CORDIER, geboren Alice VERSTRAETEN,
Mijnheer en Mevrouw Armand CORDIER-FOUBERT,
Mejuffer Arlette CORDIER,
Jonge Heer Alain CORDIER,
Mijnheer Theodoor VERSTRAETEN-†MAES,
De familiën CORDIER-VANDEN ABEELE en VERSTRAETEN-MAES,
danken U van harte voor de blijken van deelneming in de rouw die hen tref.