

GIJ ALLEEN HEER HEBT WOORDEN
VAN EEUWIG LEVEN.

† In de vrede van Christus werd opgenomen
de Heer

Polydore-Léon-Joseph CORDIER

echtgenoot van Mevrouw **Martha CORNIL**

geboren te Everbeek op 28 Juni 1894 en godvruchtig
overleden te Ronse op 22 November 1973, voorzien van
de HH. Sacramenten van de zieken.

Na de plechtige uitvaart op 26 November 1973 in de paro-
chiekerk van Vloesberg werd hij aldaar begraven.

We kennen het uur van onze dood niet, en toch worden
we iedere keer weer opgeschrikt, wanneer iemand plotse-
ling uit ons midden vertrekt.

God, Gij alleen zijt de meester over leven en dood. Gij
geeft ons de tijd en kent ons uur. Toen Gij POLYDORE
rijp achtte voor de hemel, hebt Gij hem van ons weggenoo-
men. Wij zijn bedroefd om de lege plaats die hij bij ons
achterlaat, maar van de andere kant troosten wij ons,
omdat hij nu bij U gelukkig is.

Zijn leven verliep zonder veel grote uiterlijkheden. Op
zijn werk vervulde hij iedere dag nauwgezet zijn opgedra-
gen taak. Thuis was hij een goede echtgenoot en een
zorgzame vader. In zijn vrije tijd was hij blij andere een
plezier te kunnen doen.

Sinds enkelen jaren was hij ziek. Zonder te klagen ver-
droeg hij de vele pijn, vooral de laatste maanden. Ge-
liefde echtgenote en zoon, ik dank u voor alle genegenheid

en toewijding, die ik van u mocht ondervinden; uw zor-
gende liefde was voor mij een troost. Ik zeg u tot weer-
ziens bij God.

Dierbare familieleden en kennissen, laat uw vriend-
schap niet eindigen bij het graf, maar blijft mij gedenken
in uw gebed.

Heer, wij bidden U hem op te nemen in Uw heerlijkheid.

Mevrouw Cordier en kinderen,
de families Spitaels, Cordier, Cornil
en Van Wijmeersch,

danken u oprecht voor uw blijken van
deelneming in deze rouw.

Flobecq - R. Degueldre