

Bewaar in uw hart het aandenken van deze die U  
bemind heeft, en vergeet hem niet in uw gebeden.



**BID GOD TOT ZIELERUST**

van de Heer

**Raymond Cordier**

Weduwnaar van Mevrouw

**ODILLE MATTHYS**

geboren te Everbeek de 30 augustus 1881 en schielijk  
overleden te Malonne op 6 februari 1968, gesterkt  
door de H.H. Sakramenten der Zieken en de  
Pauselijke Zegen.



Verenigd in deze Eucharisrieviering bidden wij de  
Vader dat wij steeds zijn Wil aanvaarden en, danken wij  
Hem voor al zijn weldaden in het bijzonder bij dit  
afsluiten van het verdienstelijk leven van de heer  
Raymond Cordier.

Hij zette zijn levenstaak in op 30 augustus 1881 en  
stichtte een kristelijk gezin met moeder Odille Matthys,  
die hem reeds bij de Vader voorafging.

Na een leven gesierd door ware vriendschap en  
dienstbetoon hoefde hij God niet te vrezen, zelfs nu  
niet wanneer de dood op zijn hoge ouderdom, nog  
onverwacht aanklopte.

Wij allen kenden hem als de edelmoedige, blijgezin-  
de en steeds bereidwillige man.

Hij was een man van orde en plicht ; een goed  
mens.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, bij U allen  
was ik steeds goed en heb ik het geluk gekend. Ik dank

U hiervoor van harte. De band is niet gebroken, want  
van hierboven in de hemel zal ik blijven helpen en bij-  
staan.

Mijn lieve achterkleinkinderen, mijn leven toonde U  
de weg : weest immer mijn voorbeeld indachtig.

Mijn goede familie en vrienden allen, bidt voor mijn  
zielezaligheid.

Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.



*De Families Cordier,*

*Matthys,*

*Cosyns en aanverwanten,*

zeer gevoelig voor de blijken van  
deelneming hen betoond bij het  
overlijden van hun dierbare afgestor-  
vene

DANKEN U.

---

Drukk. Pieraert