

Geen oog heeft gezien,
geen oor heeft gehoord,
geen mens kan zich voorstellen al wat God
bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.
(1 Kor. 2,9)



Tot vroom aandenken aan

DE HEER

Robert CORDIER

weduwnaar van Mevrouw Marguerite AELVOET,

geboren te Everbeek op 20 april 1905
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op
2 februari 1987,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

Rustend Verificateur Registratie en Domeinen
Ridder in de Leopoldsorde
Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

—

Op de dag dat de Kerk het feest viert van de
opdracht van de Heer en zijn intrede in zijn
tempel heeft Robert de overtocht gemaakt
van dit aardse naar het hemelse leven. Hij die
met zoveel toewijding en zorg jarenlang had
ingestaan voor het begeleiden van de diensten
in de kerk, werd thans opgenomen in het
koor der gelukzaligen.

Het was een diepgelovig man die zich met
hart en ziel aan zijn taak wijdde. We zijn er
zeker van dat de Heer ook hem zal herken-
nen als een van zijn trouwe dienaars.

God, mijn God zijt Gij.
ik zoek U met groot verlangen.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
a!s dorre akkers naar regen.

Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij
woont, beschouw ik uw macht en uw glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof.

Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest
ik koester mij onder uw vleugels.
Met heel mijn hart houd ik vast aan U,
het is uw hand die mij steunt. (uit Ps. 63)
Barmhartige God, schenk hem uw vreugde!

—

Namis op zondag 15 februari 1987 om 9.30 uur
te Maarke.

Zijn kinderen en kleinkinderen.

De families CORDIER-VELGHE en
AELVOET-CORNIL

danken U voor uw medeleven
in rouw en gebeden

Drukk. BOTTELDOORN - Maarkedal
Begravenissen pvba D'HONDT - Oudenaarde