



BID VOOR DE ZIEL

van mejuffrouw

ERNA CORNEILLE

dochter van Gustaaf en
van wijlen Eulalie De Lange

geboren te Ophasselt op 24 mei 1943
en schielijk overleden te Oprakel op
5 december 1967,

voorzien van het H. Oliesel in Extremis.

Gij hebt haar ons gegeven, Heer, voor
ons geluk; Gij hebt haar nu teruggenomen...
Wij onderwerpen ons, vol deemoed, maar
ons hart lijdt zoveel pijn...

Het is bijna niet te geloven, en toch maar
al te barre werkelijkheid: een jong, belofte-
vol leven, openbloeiend als in een lentezon,
zo even plots als onverwachts geknakt, op
de terugweg na haar dagtaak. Wat is het
lot soms hard en vreselijk om dragen.

Hier kan geen menselijke troost de diepe
wonde helen; hier kan men nog enkel het

hoofd buigen voor de almachtige Schepper
en, rouwend met vader, broer, zuster en fa-
milie, samen met de Kerk de bede richten
tot de Heer: «Vader, niet mijn wil, maar de
Uwe geschiede»

Liefste zus, heb dank voor uw gastvrijheid
en beste zorgen.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

*Een ware troost waren voor ons
uw blijken van christelijke deelneming
bij het heengaan van haar die ons zo
dierbaar was.*

Daarvoor danken U oprecht:

*de familie Corneille
de familie De Lange*

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Delftinge