



Dankbaar aandenken aan
mevrouw

Clarisse Cornelis

Weduwe van de heer Cyriel Ribonville

Geboren te Meerbeke op 22 juni 1915
en godvruchtig overleden in het
O.L.V. ziekenhuis te Aalst op 28 januari 2002,
gesterkt door het gebed van de H. Kerk



*De families CORNELIS, RIBONVILLE,
VAN EECKHOUDT en DESAMBLANX
danken u voor uw medeleven in hun rouw.*

*Zacht en stil
heeft moeder haar ogen gesloten
voor deze aarde
om te ontwaken
in de armen van God.*

*Noch de warmte van onze liefde
noch onze innige bezorgdheid
hebben je kunnen helpen.*

*We moesten je zien gaan,
elke dag wat verder,
een poging tot glimlach
was je afscheid.
Je wist het...*