



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## *Roger CORNELIS*

**echtgenoot van Mevrouw Nelly STEVENS**

geboren te Meerbeke op 21 december 1938 en  
overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis  
te Aalst op 18 september 1998,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

---

De families

CORNELIS - DE BOLLE  
STEVENS - DEPREZ

danken U om uw meelevens en gebed.

Namis op zondag 25 oktober 1998 om 11 uur in  
de kerk te Sint-Maria-Lierde.

Vader,  
je was een man van weinig woorden  
want je kon het spijtig genoeg niet altijd uiten  
hoe graag je ons wel zag.

Je vrouw, je dochters, je schoonzoons  
en Gianni, Joni en Wendy  
ze gingen je ter harte  
je zei het niet dagdagelijks  
soms wel op je goede momenten  
hoezeer we jou ter harte gingen  
het maakte ons gelukkig.

Je hebt het moeilijk kunnen aanvaarden  
te vroeg al met je hartziekte  
geconfronteerd te worden  
met het daaraan verbonden  
verplichte thuisblijven.  
Je was nog meer in jezelf gekeerd  
jij die zo graag in je hofje werkte  
en zelfs dat niet meer kon.

Je leefde toe naar de zondag  
jouw dag om eens te gaan biljarten  
met je schoonzoon(s)  
ook al was je eens moe en niet goed  
toch zou je niet gauw thuisblijven.  
We zullen je niet vergeten  
jouw laatste wil volbrengen  
dat beloven we je heilig.  
We zeggen je geen vaarwel  
maar tot weerziens.

We herinneren ons je woord :  
"Treur niet om mij als ik er niet meer zal zijn.  
Herinner je mij in je gedachten  
ik zal in jullie verder voortleven".