

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje.  
En alle beetjes die je stierf,  
't is vreemd, maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelfs ontgaan.  
Je zegt : ik ben wat moe !  
Maar op een keer, dan ben je aan  
je laatste beetje toe !  
†

Bid voor de zielerust van

## De Heer Willy CORNELIS

echtgenoot van Mevrouw Magda BLATON  
geboren te Deinze op 28 september 1929 en  
godvruchtig in volle overgave in de Heer  
ontslapen in het Sint-Elisabethziekenhuis  
te Zottegem op 8 juni 1988, voorzien van de  
genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.  
Advokaat Plaatsvervangend Vrederechter.  
Voorzitter Volkskunstgroep „Edelhart”.  
Reservekapitein-commandant.  
Ridder in de Kroonorde.  
Speciaal ereteken 2e klas „Zorg voor de  
Toekomst”.  
Bijzonder ereteken 1e en 2e klas ten voor-  
dele van de Middenstand.

De angst was nooit ver weg de laatste weken.  
En achteraf gezien, niet ongegrond. Toch  
bleef er ook altijd dat sprankeltje hoop.  
Omdat hoop doet leven. En er nog zoveel  
bleef te doen. Zo graag had je de Hongaarse  
vrienden nog hartelijk verwelkomd en ver-  
wend. En dit jaar met de groep nog Grie-  
kenland bezocht. Het heeft niet mogen zijn...  
Tussen zoveel zorgen in ben je alleen ver-  
trokken naar 't Grote Festival dat eeuwig  
duurt !

Soms had ik het gevoel dat je het wist maar  
het verborg om ons geen pijn te doen.

Je bent doorheen de jaren wilskrachtig en  
kordaat als het een militair betaamt je  
eigen weg gegaan. Het leven heeft je niet  
gespaard en liep niet steeds over een pad  
van rozen. Je hield van discipline maar  
waart ook voor velen als een begrijpende  
vriend en milde vader. Dienstbaarheid schreef  
je hoog in je blazoën.

Je was de mentor, de voorman voor zoveel  
jonge mensen bij zoveel trips Europa door  
van noord tot zuid, van oost tot west. Tot  
zelfs de grote plas over naar de Verenigde  
Staten toe. Om overal mee te bouwen aan  
een wereld zonder grenzen maar van vriend-  
schap en geluk. Via de volkskunst die je  
zo dierbaar was.

Je was fier op de groep. En met reden.  
Tot tranen toe bewogen vaak bij een ovatie  
ver van huis. Edelhart was een stuk van  
je leven en jij een deel van Edelhart.

Wij zullen je missen, Willy ! Maar blijven  
dankbaar omdat wij je hebben ontmoet.

Wij dragen de vlag verder, niet alleen  
omdat je het zo nadrukkelijk vroeg, maar  
niet het minst omdat wij je daarmee echt  
levendig in ons kunnen en zullen bewaren !  
Vaarwel, mijn broeder ! Wij zien elkander  
weer !

---

Om uw blikken van deelneming in rouw en  
gebed danken U zeer oprecht :

Mevrouw Willy Cornelis-Blaton,

zijn echtgenote ;

De families Cornelis, Robbens, Blaton, Van  
Himbeek.

---

Begraf.-Funerarium R. De Pauw-Moreels  
Zwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12