

Haar naam staat voor goed geschreven
in de palm van Gods hand.

† GELOVEND IN HET EEUWIG LEVEN
WILLEN WIJ DANKBAAR EN BIDDEND
GEDENKEN DE ZIEL VAN

MEJUFFROUW

LAURA CORNETTE

dochter van wijlen

Arthur CORNETTE-GESQUIERE Eveline

geboren te Poperinge op 12 november 1905 en er
godvruchtig overleden in het Mariaziekenhuis
op 10 augustus 1988, gesterkt door het Heilig
Sakrament van de zieken.

Lid van al de godvruchtige genootschappen.

De families CORNETTE-GESQUIERE.

Dank om uw gebed, uw genegenheid
en uw medeleven.

begraf. declercq, poperinge typo-offset doise watou

Allen die haar van dichtbij hebben gekend,
mogen de Heer danken
voor haar schoon leven, in stille eenvoud
doorgebracht,
in liefdevolle goedheid, vrijgevigheid,
toewijding en gedienschtigheid
voor iedereen.

Als diep gelovige vrouw vond zij haar vreugde
en haar kracht bij de Heer
en Zijn hemelse moeder Maria
tot wie zij ging in goede en kwade dagen.
Wat was zij gelukkig toen zij samen met
vele bejaarden en zieken voor het laatst
in haar geliefde Sint-Janskerk mocht meebidden
voor de ommegang.
Met een innerlijke vrede verlangde ze naar
de eeuwigheid.

Wetend waar ze naartoe ging kon zij
vertrouwtol zeggen :
« O Heer, gij hebt mijn leven voltooid.
In Uw handen leg ik gerust
mijn geest en leven neer ».
Onze Lieve Vrouw van Sint-Jan,
gij die haar zo dikwijls hebt zien
knielen en bidden voor uw beeld,
bid voor haar en voor ons.

Heer God,
wij danken U voor Laura.
Bij haar heengaan gaan onze gedachten
naar alles wat zij voor ons mocht betekenen.
Heer God, wij bidden U :
schenk haar nu rust, vrede, vreugde
en eeuwig geluk bij U.
Dat is de oprechte wens uit het hart
van allen die haar oprecht genegen waren.
Wij vragen het U door Christus, onze Heer, Amen