

Een afscheid doet altijd pijn
en komt altijd te vroeg,
maar de dankbare herinnering
aan wat mooi en goed was
zal liefdevol bewaard blijven.



DANKBARE HERINNERING

aan Mevrouw

GABRIELLE CORNIL

weduwe van de Heer

Joël MINNAERT

geboren te Roborst op 10 december 1907 en
godvruchtig overleden in het
'Rustoord Ter Deinsbeke' op 21 mei 1994,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Lambert en Suzanne Feliërs-Minnaert, kinderen
en kleinkinderen,

René en Annie Minnaert-De Vos en zoon,

De families Cornil, Minnaert, Keerstock, Pede,

danken U voor uw deelneming en gebed.

Rustig en gelaten,
is moeder hemelwaarts vertrokken.
'n Leven vol dienstbaarheid en inzet
voor haar gezin,
voor vele mensen.
'n Groot hart voor eenieder,
haar handen, steeds bereid.
De taak met eer volbracht
in trouwe en gegeven liefde,
ondanks tegenslag en ziekte,
eenzaamheid in oorlogsjaren
moedig gedragen.

Liefste moeder,
voor alles van u geleerd en gekregen
zeggen wij u van ganser harte :
dank !

Grote God,
wij danken U om al het schone
van U, zo maar ontvangen.
Laat moeder, nu uw zorg ervaren
en geef haar, naast vader,
plaats in uw woning
die Gij voor ieder van ons bereid hebt.

Onze Lieve Vrouw van Deinsbeke, bid voor ons.

Druk Magerman - Zottegem - Begr. De Martelaere