

Geloofd zij Jezus-Christus.



BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Pieter, Joseph, Oscar CORNIL

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Thérèse KEERSTOCK

geboren te Roborst op 25 november 1882
en er godvruchtig overleden op 11 oktober 1969
geheiligd door de sacramenten der zieken
en de pauselijke zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara

Hij was eenvoudig en rechtzinnig, vreesde God en week af van het kwaad. (Job I)

De ouderdom is een erekroon, als hij op de weg der gerechtigheid gevonden wordt. (Prov. XV)

Zijn wegen waren schoon en zijn voetstappen vreedzaam. Hij heeft de goede strijd gestreden, het geloof bewaard en zijn loopbaan volbracht. Daarom is de kroon der gerechtigheid voor hem gereed bevonden.

(H. Paulus)

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, ik dank u voor uw warme genegenheid en liefde, welke ik altijd heb mogen ondervinden. Ik dank u vooral voor uw liefdevolle en toegewijde zorgen in mijn hoge ouderdom, en niet minder in mijn laatste levensdagen. Moge de goede God er u om lonen. Wij blijven in gebed met elkander verenigd.

Bemide Familieleden en Vrienden, met welbehagen denk ik aan u allen terug voor uw genegenheid, troost, opbeuring en steun. Van harte dank ervoor. Ik blijf rekenen op uw vrome gebeden.

En naar U, Zuster Amandine van het Wit-Gele Kruis gaat mijn bijzondere dank voor uw onbaatzuchtige zorgen; nooit deden we tevergeefs beroep op U, niets was U teveel. Dat vergeet men niet.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Druk Melckebeke Zottegem

Mijnheer en Mevrouw Joël MINNAERT-CORNIL,

Mijnheer en Mevrouw Robert CORNIL-JANSSENS,

Mijnheer Gaston CORNIL-ROOS (†),

Mijnheer en Mevrouw Jean VAN DEN NOORTGAETE-CORNIL,

Mijnheer en Mevrouw Florent DE NOYETTE-CORNIL,

en hun kinderen en kleinkinderen,

De families CORNIL, KEERSTOCK, DE VOS en VAN DER HAEGEN

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.