



DIT WEZE EEN ZALIG AANDENKEN AAN
DE HEER
ROGER-GUSTAVE CORNIL

zoon van wijlen **Charles CORNIL** en van
Mevrouw **Victorina VAN WIJMEERSCH**

geboren te Nederbrakel op 29 oktober 1911 en
er godvruchtig overleden op 17 mei 1969, voor-
zien van de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Zijn uur was gekomen. Eens is het door God
gestelde aantal levensjaren bereikt. Rustig en
vredig is hij heengegaan, zoals zijn leven een-
voudig en stil is geweest.

Gelukkig zij die steeds vastgehouden hebben
aan hun geloof, die opgebouwd hebben op een
vaste hoop, die er naar gestreefd hebben, om
in de liefde Gods bevestigd te blijven.

Hij is altijd goed geweest voor zijn moeder,
met wie hij zo lange jaren samen heeft ge-
woond, hij was vriendelijk voor al zijn mede-
mensen.

Hij stierf gerust, na het ontvangen van de
sacramenten, als kind van God en van de
Kerk. Hij wist dat de dood voor hem niet
was, een verschijnen voor de strenge rechter,
maar een opgaan naar de Vader in de hemel,
die in het verborgene ziet en zijn kinderen
beloont.

Dank aan allen die mij in mijn leven en mijn
ziekte bijstonden.

Mijn Jezus barmhartigheid !

De families **CORNIL, VAN WIJMEERSCH,**
PIETERS en **DECROO,**

Danken U.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel