

Wat den Heer behaagd heeft is geschied; de naam des
Heeren zij gezegend Tob. I 21.

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Marie-Triphonie CORNIL

Weduwe van Mijnheer Gustaaf HERREGODS

geboren te Schoorisse den 21 September 1871 en over-
leden te St. Denijs-Westrem den 14 April 1943, voor-
van het H. Oliesel.

Niet onvoorziens sterft men als men zich tot de
dood bereidt. Met verduldigheid heeft zij de lasten
harer langdurige ziekelijkheid verdragen, wel wetende
dat er geene vergelijkenis te maken is tusschen al
helgeen de mensch hier op aarde kan lijden en de
beloening die God hem in den Hemel voor zijn lijden
zal schenken.

Wij bedanken U o Heer, omdat Ge ons zulk eene
goede meder gegeven hebt. Wij beminden ze uiter-
mate hier op aarde en ze verdiende onze liefde;
maar nu Gij ze naar den hemel hebt geroepen, on-
derwerpen we ons aan Uw H. Wil.

Vaartwel, duurzame kinderen, kleinkinderen en fa-
milieleden, weest niet bedroefd zooals dezen die
geene hoop hebben: allen die in Jezus ontslapen
zijn, zullen met Hem verrijzen. Wij zullen dan Jezus
te gemoetgaan en immer bij den Heer zijn... Troost
elkaar met die gedachte: Bidt vurig voor mijn ziel

Zoet Hart van Jezus, wees mijne toevlucht. 300 d. a.

Barmhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 jaren en 7 quad.

F. Van Lancker, St Denijs-Westrem

De familie LATEUR-HERREGODS,
De familie PHILIPPE-HERREGODS,
De familie CORNIL-GYSELINCK,

getroffen door de blijken van
deelneming hun betoond.

BEDANKEN