

Gelukkig die, in Jezus hoede,
Geen sterven vreest, en blij te moede
Bij strijd en dood ten hemel staart,
Daar hij, gestorven henevaart.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Leo CORIJN

echtenoot van Mevrouw

Maria-Thérésia BREMILS

geboren te St-Antelinks op 14 maart 1895 en godvruchtig
aldaar overleden op 24 november 1963. voorzien van de
H. H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Kort is het leven van de mens en spoedig vervlogen. Broos
en vergankelijk is alles wat ons hier op aarde wordt geboden.
Laten we dus steeds voor ogen houden dat we hier geen blij-
vende woonplaats hebben en ons leven richten naar zijn ware
doel, God en zijn eeuwigheid.

De duurzame overledene heeft zijn brood niet in ledigheid
geeten want veel heeft hij voor zijn gezin gedaan. Werkzaam
voor zijn gezin, rechtschapen, voorkomend en vriendelijk in
zijn omgang is hij door het leven gegaan. Veel heeft hij den
laatste tijd geleden en mee de grootste verduideligheid hoe
zwaar het ook was voor hem en allen die dag in dag uit
naast hem stonden. Toch treuren wij niet als zij die geen
geloof hebben, want wij weten dat al wie in 't aardse leven
de goede strijd heeft gestreden, uit Gods handen het loon der
gerechtigden zal ontvangen.

Dierbare echtgenote, kinderen, familie en vrienden, dank voor
uw liefdevolle zorgen. Blijft elkander steunen en helpen. Bidt
veel voor mij vooral in uw heilige missen? Ook ik blijf voor
u bidden, zodat we eens voor eeuwig verenigd worden.

Mevrouw Leo CORIJN, geboren Maria-Thérésia BREMILS,
Mr en Mw Jozef VAN DER BIEST - CORIJN en kinderen,
Mr en Mw Albert CORIJN - ALLAERT en kind,
Mr en Mw Omer CORIJN - VAN WAYENBERG en kinderen,
Mr en Mw André CORIJN - VAN DEN NOORTGATE en kind,
Mr en Mw Oscar VAN DEN NOORTGATE - CORIJN,
Mr en Mw Richard CORIJN - VAN DE VEEGAETE en kind,
Mr en Mw Etienne JACOBS - CORIJN,
Mejuffer Eliane CORIJN,
De families CORIJN, BREMILS, VAN LAETHEM en CIETERS.

BEDANKEN.