

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.

†

**BID VOOR DE ZIEL**

van

## Mijnheer Leopold CORYN

echtgenoot van

*Mevrouw Josephine Gijselinck,*

geboren te Mater, de 4 mei 1883, en godvruchtig in de Heer ontslapen te Oudenaarde, de 7 april 1958, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

**Voorbeeldig lid van de Bond van het H. Hart  
en de Confrerie van de H. Amelberga.**

*Rustend Brievenbesteller*

*vereerd met de burgerlijke medaille van 1ste klas.*

Een overtuigde kristen, een trouwe echtgenoot, een wijze vader, een blijmoedig en graag gezien medeburger is heengegaan.

Dienstvaardig en opgeruimd zo als hij was, heeft hij jarenlang niet alleen trouw zijn bodeplicht en hulp verleend aan gans de bevolking, maar ook zon en vreugde helpen scheppen langs toneel en muziek en zo de genegenheid en de achtung gewonnen van klein en groot.

Doch heeft hij zelf, vooral zijn laatste levensjaar, ruimschoots het lijden moeten dragen. Doch zonder klagen en steeds opgeruimd zijn kinderen en vrienden de last verzacht. De kristelijke verdueligheid was voor hem geen noodlot, maar het aanvaarden van Gods Wil en een voortzetten van onze levenstaak.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen, vaartwel, blijft elkaar genegen en behulpzaam zoals ge dat voor mij zijt geweest; troost en helpt moeder.

Duurbare familie en vrienden, dank voor uwe genegenheid. Tot weerziens allen in de hemel. Bidt voor mij.

*H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)*

Mevrouw Leopold CORYN, geboren Josephine  
GIJSELINCK. *zijn echtgenote;*

Heer en Mevrouw Albert CORYN-FLAMANG en kind;

Heer en Mevrouw Henri CAMBIE-CORYN en kinderen;

Heer en Mevrouw Jozef CORYN-REYNAERT,  
*zijn kinderen en kleinkinderen;*

De familiën

CORYN, GIJSELINCK, LEYMAN en PETIT.

**BEDANKEN van harte voor de bliken  
van christelijke en innige deelneming  
hun betoond.**

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers