



Dankbaar aandenken aan

De Heer

Omer CORIJN

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Magdalena Van Waeyenberg

Geboren te Sint Antelinks op 11 januari 1928 en
overleden in het A.Z. Sint Elisabeth te Zottegem
op 23 maart 2006.

Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

Lid van ziekenzorg.

De familie Corijn, Van Waeyenberg, Bremils en
Fermont danken U voor
uw aanwezigheid en blijken van medeleven.

De namis zal opgedragen worden in de kerk van
Sint Antelinks op zaterdag 22 april om 19 uur.

*Liefste Omer, mijn dappere man,
je hebt je strijd gestreden.
Niemand van ons, alleen God,
weet wat je hebt geleden.*

*Vader,
Ge hebt ons laten zien wat 'Leven' is,
wat echte 'Liefde' is,
dat verdriet nabij is.
Ge hebt ons geleerd
zonder woorden dichtbij te zijn,
juist in 'lijden' bij elkaar te zijn.
zo zal jij bij ons blijven.*

*Pe-pet,
nu heb je eindelijk rust, je lijden is voorbij.
Jouw liefde en je warmte
liet je achter hier bij ons,
wij willen je rust gunnen,
al is ons hart vol droefheid.
je lijden zien en niet kunnen helpen,
dat was onze smart.*

*Petteken, wij zijn nog zo klein
waarom nu, het was zo fijn
je aai, je grapjes, je lieve lach
we missen het, iedere dag
voor altijd zit je in ons hart
op een plaats heel apart.*

Rouwcenter A. Goessens-Govaert
Sint-Lievens-Esse - Tel. 054/50 11 66

