

Ten paradijze geleiden u de Engelen, bij uw aankomst nemen de martelaren u op en geleiden u in de heilige stad Jeruzalem (Begravenis)



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER**

**Albert CORRIJN**

**echtgenoot van Mevrouw  
ELIZA VAN DER HAEGEN**

geboren te Steenhuize-Wijnhuize de 26 april  
1921 en godvruchtig overleden te Aalst de  
2 december 1966,  
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden  
en de Pauselijke Zegen.

Een groot leed is over ons huis gekomen: hij die onze vreugde en onze steun was in dit leven, is ons ontvallen.

Albert was een voorbeeldige, christelijke huisvader die met niets anders bezorgd was dan met het geluk van zijn vrouw en zoon. Zijn eenvoud en minnelijke omgang maakten hem vele vrienden die zijn gedachtenis in eer zullen houden.

Op het ogenblik dat men nog alles verwacht van het leven, dat men plannen smeedt voor een gelukkige toekomst, werd hij bezocht met een zwaar ziektekruis.

Smartvolle maanden en droeve nachten heeft hij doorgebracht, maar tijdens zijn ziekte, was hij een voorbeeld van moed, geduld en onder-

werping aan Gods Heilige wil. Toen hij de lijdenskelk tot op de bodem had geledigd, is hij zacht in de Heer ontslapen om in de Hemel de kroon der martelaren te ontvangen.

Mijn lieve echtgenote, ik dank u voor de grenzeloze toewijding waarmee gij mij gedurende zo lange maanden hebt verzorgd en opgebeurd. Samen hebben wij schone jaren doorgebracht in huiselijke vrede, samen hebben wij geofferd en in het offer onze vreugde gevonden. Weest moedig. Het offer dat gij brengen moet is voor u wel het grootste maar dan ook het schoonste. Van uit de Hemel zal ik u steunen. Beste jongen; weest getrouw aan de voorbeelden die wij u gegeven hebben en eerbiedigt uw moeder.

Gij allen die mij lief zijt, blijft mij gedenken in uw godvruchtige gebeden.

**Mijn Jezus, barmhartigheid.**

De families :

CORRIJN,  
VAN DER HAEGEN,  
MENCKE en  
LIMBOURG

**danken U hartelijk voor uw gebeden en bliken  
van deelneming in hun rouw.**

---

Uitg. De Turck, Steenhuize-We