

O Kruis van Jezus, in Uw schaduw wil ik rusten
en hopen. Nav.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

VICTOR CORRYN

Weduwnaar van Mevrouw

OCTAVIE MENCKE,

geboren te St. Antelinks, de 20 April 1871, en god-
vruchtig overleden te Steenhuize-Wijnhuize, de
5 Mei 1949, gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Zalig zijn zij die onberispelijk zijn in hun gedrag,
die leven volgens de wet Gods. Zalig zijn zij die
Zijne lering bewaren, en geen gehoor verlenen aan
de verlokkingen van het kwaad.

De dood van de rechtvaardige is het einde van
zijn lijden, de kroon van zijn zegepraal en de deur
tot het eeuwig leven. H. Bernardus.

Hij heeft zijn langdurige ziekte met groot geduld
en voorbeeldige onderwerping doorstaan ; immer
was hij indachtig het woord van de Apostel : de
Heer kastijdt wien hij lief heeft.

O mijn geliefden, ik dank U voor uw zo minzame
zorgen ; uw voortdurende blijken van genegenheid
hebben mijn lijden zeer verzacht, uw liefde was mij
een grote troost. Mocht ge allen blijven : gehecht
aan onze heilige godsdienst, hulpvaardig en liefde-
vol voor elkaar, levend naar het voorbeeld dat uwe
ouders U gaven.

Jezus, Maria, Jozef !

7 j. en 7 quadr.

R. I. P.

Uitg. Hyp. De Croo, Steenhuize.

De Familiën CORRYN, VAN SNICK,
MENCKE, STERCK,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.