

Nu ruste mijn hart in de Heer,
wilt het zo onrustig was in deze wereld.

†

Vroom aandenken aan

MEVROUW

Bertha Maria CORTEN

echtgenote van Mijnheer Urbain PEVERNAGIE

geboren te Heldergerem op 10 juni 1908 en tot de
Heer teruggeroepen op 8 februari 1967 in
O.L. Vrouw Kliniek te Aalst, gesterkt door de
H. Sacramenten der Stervenden.

Zelfs de sterke moet buigen voor de dood ; en
al telt zij vele levensdagen, eens is het door God
gestelde aantal bereikt.

Gelukkig zij die steeds vastgehouden hebben
aan hun geloof, die opgebouwd hebben op een
vaste hoop, die ernaar gestreefd hebben om in
de Liefde Gods bevestigd te blijven.

Steeds bekommerd om haar kinderen is zij
immer een voorbeeld geweest van werkzaamheid
en zorg, van trouw en liefde.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u
voor de goede zorgen in mijn langdurige ziekte.
Ik ben u voorgegaan naar de woonplaats tot
dewelke wij allen geroepen zijn. Troost u met
de gedachte dat we elkander eens zullen weerzien.

Bidt voor mij.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

†

Zeer ontroerd door uw blijken van
deelneming, danken u van harte :

De Heer Urbain PEVERNAGIE

De Heer en Mevrouw Herman PEVER-
NAGIE-VERHAVERT en kinderen

De Heer en Mevrouw Gunter PEVER-
NAGIE-DE GROM en kind