

De vrede van de ziel in het stervensuur is het begin der beloning van de rechtvaardige.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

**ISIDoor, ALOIS CORTHALS**

echtgenoot van Mevrouw

**ADELE D'HERDE**

geboren te Erpe op 18 februari 1898 en godvruchtig overleden te Aalst op 23 november 1970, gesterkt door de heilige Sakramenten der zieken.

**Opgeëiste oorlog 1914-1918**

Het heengaan van de dierbare overledene was even stil en eenvoudig als zijn leven is geweest. Wie steeds zijn plichten heeft vervuld en geleefd in vrede met God en mens moet niet vrezén voor zijn Aanschijn te treden.

Om zijn rechtgeaardheid en eenvoud was hij door iedereen geacht. Om zijn onvermoeibaar werken voor zijn beproefde vrouw werd hij door iedereen geprezen. Nu heeft de Heer hem uit ons midden weggenomen om hem te leiden naar de eeuwige woonst in de hemel.

Dierbare en goede echtgenote, het leven bracht ons veel schoons, maar ook veel leed, dat wij samen en in liefde hebben gedragen. U zult treuren om mijn heengaan maar vergeet echter niet dat de dood geen eeuwige scheiding is. Het geloof in de Heer en zijn Verrijzenis mag U een steun en hoop zijn bij dit voor U zo droevig afscheid.

Familieleden en vrienden, blijft zorgen voor Adele en bidt voor mij opdat mijn ziel aan God behage.

Mevrouw CORTHALS-D'HERDE,

De families :

CORTHALS,

D'HERDE,

D'HERDE en

TROCH,

**danken U voor de blijken van deelneming en gebed in hun rouw.**

Uitg. Johan Noël, Erpe.