

Zalig die leeft zoals hij wenst te sterven.
(Nav. Chr.)



BID VOOR DE ZIEL

van

MIJNHEER

Joannes Franciscus CORTHALS

zoon van Louis en van Sophie Van der Linden,
geboren te Michelbeke, de 17 November 1869
en aldaar overleden de 4 April 1949,
gesterkt door de H. H. Sacramenten.
Lid van al de godvruchtige genootschappen.

Zalig de dienaar dien de Heer bij zijn komst
wakende aantreft.

Hij was een overtuigde christen, die zijn geloof
beleefde. Zolang zijn krachten het toelieten was
hij dagelijks in de kerk om het H. Misoffer mede
op te dragen, en in het gebed zijn zieleleven te
voeden.

Voorbeeldig lid van den H. Hartbond was hij
maandelijks op post, en door zijn bijzondere
godsvrucht tot O. L. Vrouw stichtte hij eenieder.

Met volle onderwerping aan Gods H. Wil —
heeft hij zijn einde zien naderen — betrouwend
op Gods barmhartigheid en goedheid.

O Heer, wij wenen om zijn heengaan doch
met onderworpenheid aan uw raadsbesluit, over-
tuigd dat Gij hem tot U riept om hem voor
eeuwig gelukkig te maken.

Dierbare Broeders, Zusters en Familieleden, ik
dank U voor uw genegenheid en goede zorgen.
Weest mij indachtig in uw gebeden, zoals ik voor
u bidden zal bij den Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (500 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(500 d. afl.)

De familiën **CORTHALS, VAN DER LINDEN** bedanken U voor de blijken
van deelneming, hun betoond bij het afsterven van

MIJNHEER

Joannes Franciscus CORTHALS

Uitg. Kind. Van der Bracht, Michelbeke.