

Dat het eeuwig licht hem verschijne.

+

GEDENK IN UWE GEBEDEN

de ziel van Mijnheer

ACHIEL COSYN,

echtgenoot van Mevrouw

FLAVIE DE CORTE,

geboren te Oosterzele, de 15 Mei 1879 en er overleden,
de 26 Juli 1948, voorzien der laatste troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Kerkraad, van de bond van 't H. Hart
en verschillende andere godvruchtige genootschappen.

Aan plicht en God getrouw, stichtte hij zijn huis
op de grondvest der deugd. Hij voedde zijne kinderen
op in het licht der goddelijke waarheid. Zijne echt-
genote omringde hij met den kloeken steun van zijne
trouwe liefde. De betreunde overledene draagt in het
graf de getuigenis van een werkzaam en verdienstelijk
leven. Zij wenen die hem minden. Zij spreken lof die
hem kenden.

God liet toe dat de beproeving hem voorbereidde
op het grote uur. Kwam zijn dood vrij onverwachts
was hij gereed de stem van den Eeuwige Rentmeester
te beantwoorden.

Vaartwel beminde Echtgenote en Kinderen, ik sterf
dankbaar voor uw liefde en goede zorgen. Blijft mij
genegen en helpt mij door uw gebeden. Dat God
ons steune.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300d. afl.

Drukkerij Lourdault Oosterzele. Tel. 169.

Mevrouw Achiel COSYN-DE CORTE ;

Dokter en Mevrouw Philoogeen VAN HERPE-COSYN en dochtertje ;

Mijnheer en Mevrouw Laurent COSYN-MEERSCHAUT ;

Mijnheer en Mevrouw Georges COSYN-VAN DE SYPE, en zoonkje ;

Tandarts en Mevrouw Leo Frans MIES-COSYN ;

De Familie COSYN,

De Familie DE CORTE,

De Familie AELBRECHT,

De Familie DE ROO,

Gewoelig aan uw blik van deelname in
hun rouw betuigen U hen innigen dank.