

Gegroet, o kruis, onze enige hoop!



BID VOOR DE ZIEL

van

**Majoor ALBERT COSYN**

Commandant van het 14de Bat. T. Tr.

Oudstrijder 1940-45.

Ridder in de Leopoldsorde.

Ridder in de Kroonorde.

Echtgenoot van Mevrouw

**Elisabeth DE RIDDER**

Geboren te Bergen op 29 april 1915, en plots overleden te Aachen (Duitsland) op 10 december 1958, gesterkt door de heilmiddelen der H. Kerk.

—=—

Wie geeft tranen aan onze ogen om hem te bewenen?

Hij was ons licht en onze steun, de vreugde en de hoop van ons leven, hij was ons alles!

Het hart maakt de mens uit: en hij was gans hart. Goedwillig voor allen die tot hem naderden vond hij zijn genoeg in elkeen dienst te bewijzen. Zichzelve vergetend wijdde hij al zijn geestes- en lichaamskrachten aan het heil van zijn soldaten en medewerkers.

Allen die hem kenden eerden en beminden hem en de vruchten 'zijs levens getuigen van zijn grootheid.

Beminde echtgenote, ik draag hierboven de zoe- te gedachtenis mede van uw tedere liefdezorgen en van daar zal ik over u beschermend waken.

Gelukkig die in God geloven  
Als zulke wonden 't herte slaan...  
Het is ons Vader ginder boven  
Die 't zo geweld heeft en gedaan.

Heilig Hart van Maria, wees mijn toevlucht.



Uw gebed was een zoete lufenis voor onze duurzame overledene, uwe deelneming een ware troost voor de familie.

Wij danken U:  
Mevrouw A. COSYN - DE RIDDER  
en families.

.....  
Drukk. Sterck Mere.