

Je kwam, je ging, een korte weg,
een vluchtig spoor in 't aardse land.
Vanwaar ? Waarheen ? Wij weten slechts :
Vanuit Gods hand tot in Gods hand. L. Uhland.

BLIJVEN WIJ ONS DANKBAAR GEDENKEN

DE HEER

EMIEL COSIJN

**weduwnaar van Mevrouw
ANGÈLE CLOUX**

geboren te Zottegem op 17 januari 1907 en na
een pijnlijke ziekte, moedig overleden op
18 april 1977.

Voor de eer die u hem bracht en
de moed die u ons toewenste danken u
Hr en mw André Cosijn-Van Melkebeke
Mevrouw Andréa Cosijn
De families Cosijn, Cloux, Wanzeele en
Eeckhout,

Een stil, goed mens is van ons heengegaan. Wie
hem kende, begreep hem en kon hem diensvolgens
waarderen. Knap werker met de handen, hield hij
van de stilte en schuwde het holle van veel woorden.
Gesloten van aard, verborg hij zo dikwijls een
zeer gevoelig hart. Hij hield van de zijnen en was
steeds dienstbaar tegenover klanten en mensen die
last ondervonden. Bewogen door medemenselijkheid,
heeft hij velen vreugde en hulp bezorgd.
Beloning voor goedheid heeft hij in dit leven niet
gevonden. Met de dichter kon hij zeggen :

''Ik moet gewoon zijn waar ik ben,
Ik moet doen wat ik doen moet,
Ik moet geven wat ik kan geven,
Ik moet leven.

Niet voor mijzelf maar voor het leven
zelf, om het leven van allen,
leven met mijn schuld, ons
aller schuld.

Leven en de gewone dingen doen,
Onze Vader zeggen en het geloven,
proberen de aarde bewoonbaar te maken.
Een huis bouwen voor de mensen,
een oud nieuw huis voor alle kinderen
en alle doden,
in Zijn Naam.'' (G. Smit)

In de kracht van de verrijzenis van de Heer, ver-
trouwen wij deze vriend toe aan de goedheid van
de Verlosser. Wij bidden voor hem en zeggen be-
trouwvol : ''Tot Weerziens !''

Wij aanbidden U, Kristus, omdat Gij door Uw kruis,
de wereld verlost hebt.

Druk Bazar St-Jozef, Zottegem