

Vader, in uwe handen beveel ik mijn geest.



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

ARMAND JULIEN COSIJNS

Oud-Strijder 1914-18

Drager van verscheidene eervolle onderscheidingen.

echtgenoot van Augusta Matthijs

geboren te Everbeek op 29 januari 1895 en overleden te Geraardsbergen op 11 december 1969, gesterkt door het Sacrament der zieken.

Eenieder kan getuigen dat hij een voorbeeldig man was, een man van eer en plicht, gedienstig en edelmoedig. Zijn gemoedelijke omgang verwierf hem de genegenheid en achting van allen die met hem in aanraking kwamen.

Het is ook een troostvolle waarheid dat de dood de overgang is tot een beter leven en dat we één met Christus in de dood, ook één met Hem in de verrijzenis zijn.

Vaartwel mijn dierbaren ! Ik dank u om de liefde en genegenheid die we van elkaar mochten ondervinden. Troost u in onze scheiding, maar blijft mij indachtig in uwe gebeden. De Heer moge u verder zijn steun en bijstand schenken om uw leven hoopvol christelijk te beleven.

Mijn vrienden en kennissen, ook aan u vraag ik mij te willen gedenken met een kort gebed.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De familiën

COSIJNS, MATTHIJS, MAUROIT en
VANDEVOORDE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Dr. Modde Everbeek