

God is mijn toevlucht en mijn burcht...



TOT VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL VAN

Mejuffrouw

Elza C O S I J N S

geboren te Nederbrakel op 20 mei 1911 en
zacht in de Heer ontslapen te Brakel
op 20 mei 1972,

voorzien van de Sakramenten van Onze Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Lid van « Kerk en Wereld ».

Op een namiddag in de zomer is zij zachtjes heengegaan, een slotakkoord op een rijkgevoeld leven.

Een zonnige steun is zij geweest voor haar omgeving; haar vader, moeder, oom heeft zij opgepast met een zorg, die voor haar een tweede natuur was.

Van jongsaf had zij geleerd bekommerd te zijn voor een ander en die kommer heeft zij bewaard tot aan de laatste snik van haar leven.

Er komt dan ook een leemte in ons gezin: de steun en de huiselijkheid, waarmee zij het huis vervulde, verdwijnen. De liefde echter en de hoopvolle sfeer, die zij er gebracht heeft, blijven.

Van haar kan men zeggen: op God heeft zij vertrouwd. Midden de ziekte en het lijden kon zij nog zeggen: ik sta er goed voor. Een mens die schoon geleefd heeft staat er goed voor! Dit is voor ons een grote troost.

Moge zij, samen met haar overleden broer, die zij zo waardeerde, de heerlijkheid kennen en het geluk, dat God aan ons allen heeft beloofd.

De families COSIJNS-DE CROO,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel