

Ik ben de Verrijzenis en het leven.



Bid voor de ziel van

Mevrouw

DOROTHEA COSIJNS

weduwe van Mijnheer

René Matthijs

geboren te Zarlardinghe op 29 november 1891 en
overleden te Geraardsbergen op 23 februari 1976,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Het leven is een kostbaar geschenk van God:
als wij het goed gebruiken zal Hij ons het eeuwig
leven in ruil geven.

Gelukkig de mens die tot het einde toe vol-
hardt in het geloof. De dierbare overledene heeft
haar levenstaak moedig volbracht, soms in harde
omstandigheden en midden beproevingen aller-
hande. Zij heeft op de eerste plaats gezorgd voor
het welzijn van haar gezin. Daarom zal haar ge-
dachtenis bij ons allen in ere blijven.

Treurt niet zoals die geen hoop hebben, zegt
St Paulus, sterven is slechts de doorgang waar-
langs God ons roept naar een beter en eeuwig le-
ven van geluk.

Mijn dierbaren allemaal, familie en vrienden,
ik dank u voor al de genegenheid en liefde waar-
mede gij mij hebt omringd. Denkt nog af en toe
eens aan mij in een vroome gebed; dat is het laat-
ste wat ik u vragen wil.

Heer Jezus, geef haar de eeuwig rust.

De families

COSYNS, MATTHYS, GOSSEYE en
DETANT

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Druk. Vw A. Modde