

Dat Kristus die u geroepen heeft, u in genade
ontvange. (Kerk. off.)



Bid voor de ziel van

Mevrouw

FLORE COSIJS

weduwe van Mijnheer
Georges Chevalier

geboren te Everbeek op 15 juni 1904 en er overleden op 16 juli 1974, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Voor de ware kristen is de dood niet het einde want zijn sterfdag op aarde is zijn geboortedag in de hemel. Kristus heeft immers gezegd: « Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft ook al is hij gestorven, zal leven.»

Wij danken de Heer om onze dierbare moeder Haar wegen waren schon, haar hart was 'n bron van goedheid. Stil en bescheiden is haar leven voorbijgegaan, maar in Gods ogen is zij groot geweest om haar eenvoud en oprechte plichtsbetrachting. Als een kostbaar erfstuk bewaren we in ons de herinnering aan haar stichtende voorbeelden.

Mijn geliefde kinderen hebt dank voor de goede zorgen en de geneegenheid waarmede ge mijn laatste jaren hebt gelukkig gemaakt. Bidt voor mij, opdat ik na het leed van de laatste dagen de vreugde moge ervaren van een gelukkig leven bij de Heer.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families COSYNS-HANS en CHEVALIER-VANHAMME
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Vw A. Modde