

Geloofd zij Jezus Kristus.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

**Lucie COSIJNS**

weduwe van Arthur **BOUSARD**,

geboren te Nederbrakel op 10 september 1901 en godvruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem op 13 juli 1983, voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

God, het schoonste dat Gij op aarde hebt gemaakt is wel een moeder en haar liefde is de afstraling van Uw Liefde. Het doet pijn als wij moeder moeten afstaan, maar toch Heer, wij doen het met een dankbaar hart, want zij was een goede moeder. Haar heengaan nodigt ons uit om even te bezinnen met ontroering en met eerbied. Moeder was werkzaam en bezorgd, zij was eenvoudig en gemoedelijk, zij was vooral diep gelovig en godvruchtig.

Voornamelijk haar laatste levensmaanden waren een louterende lijdensweg en op het altaar van haar ziekbed bracht zij haar lijdensoffer. Moeder vond haar steun bij de Heer, in het gebed, haar diepe godsvrucht tot Maria, het bidden van haar paternoster.

Op haar oude dag bleef zij dankbaar om elk bezoeker, om elke kleine attentie.

Moeder, het was goed bij je te mogen komen, bij je te mogen zijn. Je heengaan doet ons pijn maar wij bidden dat God je mag opnemen in de volheid van het mysterie van zijn eeuwige liefde. Samen met vader, blijf ons nabij.

Mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familieleden samen, mijn goede zuster Zenaïde, alleen een schoon kristelijk leven heeft waarde voor de eeuwigheid. Blijf allen in de liefde van de Heer en laten wij bidden opdat wij allen eens elkaar mogen weerzien voor het aanschijn van God.

Wij bidden nog met een rouwmoedig hart voor onze dierbare overledene :  
« Mijn Jezus, barmhartigheid ».

Om je gebed, om je blijken van kristelijk medeleven danken U oprecht :

de families COSIJNS, BOUSARD,  
SCHAUWERS, VERSMESSEN.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en Zn, Brakel  
Begrafenissen Piteraerents, Brakel