

Op U, Heer, stel ik mijn vertrouwen.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mejuffrouw

MARIA COSIJNS

geboren te Velzeke, 1 februari 1901,
en godvruchtig overleden te Zottegem, 3 maart 1979,
gesterkt door de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

—

God geeft de tijd bij dag en jaar -
ach neen, bij kleine tikjes maar
en 't laatste tikje komt, aleer
men 't peinst of weet, eilaas, te zeer!
De wijzer wijst elk uur of tijd,
maar de uur niet, dat ge schuldig zijt
te sterven! Zij dus bereid:
de wijzer wijst naar de eeuwigheid. (G. Gezelle)

Deze verzen zijn een mooie en passende omlijsting van
de dierbare overledene:

De tijd, die voorbij kruipt en onze dierbare elk ogenblik
bereid vond, met in haar denken de centrale gedachte
aan haar Heer en Meester, die ze de grote plaats in
haar leven heeft gegeven.

De tijd, die spaarzaam gevuld werd met bidden, met de
vriendelijke aanwezigheid van enkele mensen die
eens binnen kwamen, maar vooral met de zorgende
aandacht van geburen en trouwe vrienden.

De tijd, die toch voorbijgaat naar het uur van de grote
beslissing over het mensenleven: de uiteindelijke
ontmoeting met de Heer. Daarvoor heeft ze geleefd,
daarin heeft ze geloofd.

Laat dit een moment van dankbaarheid rijk zijn.
Dankbaarheid om al de goedheid die haar werd bewezen
en dankbaarheid om al de vriendelijke woorden en

menselijke betrekkingen die in "al die tijd" dit leven
zo eenvoudig en schoon hebben gemaakt.

Heer, aanvaard mijn langzaam en stil offerleven tot
welzijn van allen die mij benaderd hebben en die mij
met een goed hart om Christus' wil goed deden.

Mevrouw Remy Cosijns-De Roeck,

Eerwaarde Heer André Cosijns,

De families Cosijns en Verstricht

Heer en Mevrouw Michel De Loor-De Roo,

Eerwaarde Heer Rafaël De Loor

danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.