

Voor de rechtvaardige is sterven de ingang tot een zalige eeuwigheid.



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

Marie-Clemence Cosijns

weduwe van Mijnheer

Emiel De Roy

geboren te Goferdinge de 20 juni 1875 en overleden te Overboelare de 5 mei 1963.

Voorzien van de hh. Sakramenten der zieken.

Ere-lid van de bond van het H. Hart

De zachte dood waarmede deze duurzame overledene het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld is ongetwijfeld de bekroning van haar deugdzzaam en rechtvaardige levenswandel.

Met het overlijden van deze brave vrouw verdwijnt een van die eenvoudige doch rechtschapen mensen die de betekenis van het leven op aarde begrepen hebben : - een proeftijd van enkele jaren waar de mens zijn eeuwigheid voorbereidt. In stilte en eenvoud heeft zij de goede strijd gestreden : - de goede strijd als trouwe echtgenote en als waakzame moeder die door haar voorbeelden van godsdienstig leven de te volgen weg heeft getoond aan haar huisgezin.

Kinderen, dankt God dat Hij u zulke moeder heeft gegeven en mocht zij nu om haar ononderbroken bewijzen van goede wil waarmede zij haar kinderen heeft gesterkt en gesteund het honderdvoudig loon ontvangen in de hemel.

Bemide kinderen, onthoudt de lessen van uw moeder en volgt ze na; ze zijn de enige waarborg om eens in volle vertrouwen God, Heer en Meester van het leven te mogen ontmoeten.

Vaartwel, bemide kinderen, kleinkinderen, broeder en familie, gedenkt mij in uw gebeden voornamelijk in de h. Mis, ik zal voor u bidden bij O. L. H. Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.



De familiën COSIJNS, DE ROY, SOETENS
en VAN WIJMEERSCH,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene.

Danken U.

Drukk. De Vos, koster, Overboelare